

Studiereisverslag Mallorca en Ibiza, vertrek vanaf Groningen, 16 mei 2001.

De studiereisgroep is in 3 stukken groepen verdeeld welke vertrekken met Transavia vanaf de luchthavens van Amsterdam, Groningen en Maastricht. Ik heb het genoeg om vanaf Groningen te vertrekken. De luchthaven van Groningen is het met het openbaar vervoer wat lastig te bereiken. Je kunt met de trein naar Groningen en dan met de bus. Deze stopt echter niet op de luchthaven maar op zo'n 10-15 minuten loopafstand. Er gaat ook een Interliner naar het station van Groningen. Wanneer je met de auto gaat moet je vanaf Amersfoort op 2 uur rijden rekenen. Er is voldoende parkeergelegenheid bij de luchthaven, vlakbij de ingang. De incheckprocedure neemt niet veel tijd in beslag. Er zijn slechts 3 incheckbalies en 2 gates. Er is een restaurant aanwezig en een hotel, welke een binnen door verbinding hebben met het luchthavengebouw. Grappig is dat het restaurant aan de landingsbaan ligt en je vanaf het terras de familie letterlijk kunt uitzwaaien. Een overzichtelijke luchthaven dus voor de beginnende "vlieger".

Tussenlanding Maastricht.

Na een niet zo aangenaam vluchtje (vanwege het slechte weer) van een kwartier, landden we op de luchthaven van Maastricht. We moeten het vliegtuig verlaten omdat het hier schoongemaakt en bevoorraadt wordt. Voor ons een leuke bijkomstigheid omdat we nu in één klap ook de luchthaven van Maastricht hebben gezien. Wel belangrijk dus voor de klanten om te vertellen dat er een tussenlanding gemaakt kan worden op Maastricht. Een kort vluchtje naar Mallorca kan dan toch 4 uur gaan duren. Wij zijn uit Groningen om 12.00 uur vertrokken en arriveerden om 15.30 uur op Mallorca.

Luchthaven Mallorca

Eenmaal gearriveerd verbazen wij ons over de grootte van de luchthaven. Je loopt net zoveel om je koffer op te pikken als op Schiphol. Ook zijn er verraderlijk gladde en aflopende gedeeltes. Hou hier dus rekening mee als je klanten hebt die slecht ter been zijn. Zij hebben beslist assistentie nodig!

Portals Nous

Omdat de laatste groep studiereisgenoten pas 22.30 uur uit Amsterdam zal arriveren, hebben wij de rest van de dag vrij af. Hiervan maken we gebruik om de plaats Portals Nous te gaan verkennen. Hier verblijven wij 2 nachten. De plaats Portals Nous is gelegen tussen Palma en Palma Nova in, aan de Zuidkust van Mallorca. Het is een echte Jet Set plaats met een haven vol met de mooiste boten en Ferrari's welke gewoon geparkeerd staan. Er is een klein centrum met luxe winkels en dure terrasjes. Een echt uitgaansleven hebben wij niet kunnen ontdekken. Niet geschikt voor gezinnen en low budget vakantiegangers. Wij verbleven in hotel Saint Michel een 2* All Inclusive hotel, een combinatie welke wij nog steeds niet snappen.... Klanten welke van fietsen houden is het aan te raden



om te starten in Portals Nous omdat ze dan niet eerst de snelweg over moeten om in het achterland te komen.

Palma, 17 mei 2001.

Vandaag maken we een eilandronddrit met als eerste bezienswaardigheid Palma de Mallorca. Ook Palma beschikt over een grote haven waar luxe jachten liggen afgemeerd en waar eveneens de ferry, afkomstig uit Barcelona, arriveert. De langzame boot doet er 8 uur over en de snelle slechts 3 uur. Vanuit de haven zijn leuke dagtochten te maken per boot. Palma heeft een oud stadscentrum waar leuke wandelingen te maken zijn. Het heeft een schouwburg en veel uitgaansgelegenheden. De meeste hiervan vind je in de wijk La Longa, waarvan de bekendste de discotheek Titos is. Hier betaal je voor een pilsje slechts f 25,00. Vanuit Palma vertrekt ook het boemeltje naar Soller aan de Zuidwest kust. Een mooie treinrit door het bergachtige binnenland van Mallorca. Wanneer klanten de eilandtourexcursie boeken is deze treinrit inbegrepen.

Het binnenland.

Wij rijden door in noordelijke richting midden over het eiland. Onderweg zien we een heuvelachtig landschap, wat verrassend groen is. We passeren landbouwgebieden afgewisseld door kleine dorpjes. Er groeien hier veel amandelbomen welke in januari/februari in bloei staan en een heerlijke geur verspreiden over het eiland. Dit gebied van Mallorca is ook geschikt om fietstochten te maken. Heuvelachtig maar niet te steil. Overal op het eiland zie je torens, de zogenaamde Taliots. Deze werden vroeger gebruikt als uitkijpunten ter bescherming tegen de vijand.

In de winter is het ook aangenaam toeven op het eiland. De gemiddelde temperatuur in het zuiden is zo'n 14-15°! De zuidkant wordt namelijk door een bergketen beschermd door de koude wind uit het noorden.

Inca en de Incamarkt.

Na ongeveer 45 minuten rijden vanuit Palma arriveren we in Inca. Dit is een grote stad en het centrum van de leerindustrie. In het centrum is elke dag een grote (toeristische) markt. Er is veel leer te koop maar ook heel veel T-shirts, petten, kanten kleedjes enz. Zeer druk en dus opletten op zakkenrollers. Leuk voor de shoppers onder onze klanten.

Alcudia.

Alcudia is gelegen aan de noordkant van het eiland, zo'n 1-1½ uur rijden vanaf Palma. Hou er dus rekening mee dat de klanten een wat langere transfer hebben. Alcudia is een grote, langgerekte plaats maar nog niet de toeristische kermis zoals aan de zuidkant van het eiland. In het centrum is een leuk plein met daaromheen diverse winkels, gelegen aan de haven. ↓

Het beschikt over een prachtig wit, langgerekt, zandstrand. De zeebodem loopt zeer geleidelijk af, 25 meter ver sta je nog maar tot je enkels in het water. Uitermate geschikt dus voor gezinnen met kleine kinderen. Er is een waterpark en een kartbaan. Vanaf half mei is het hier qua temperatuur net zo goed toeven als aan de zuidkust. Een leuk alternatief d



Een accommodatie welke wij een echte aanrader vonden is aparthotel Viva Golf, gelegen aan het lange strand vlakbij het centrum.

Ten oosten van Alcudia bevindt zich een moerasgebied en ten westen het ruige schiereiland Formentor.

Petra.

Ten zuidoosten van Alcudia ligt midden op het eiland het stadje Petra. Dit stadje heeft zijn naam en bekendheid te danken aan het feit dat hier de stichter van Los Angeles is geboren. Zelfs president Clinton is hier op bezoek geweest. Het geboortehuis van de man is te bezichtigen en er is een klooster boven op de berg. Er is een leuke wandelroute omheen.



Manacor

Iets meer richting de Oostkust ligt de plaats Manacor, het centrum van de parelindustrie. Wij bezochten de fabriek van Majorica parels. Elke parel wordt met de hand gemaakt en geregen. In de bijbehorende winkel heb je keuze uit honderde verschillende kettingen, armbanden, oorbellen enz. Neem wel een dikke portemonnee mee of vette credit card, want het is duur.

Callas de Mallorca.

Callas de Mallorca ligt aan de oostkust van Mallorca. Het is een nieuwbouw plaats met weinig sfeer. De kust is grillig en bestaat uit rotspartijen met daartussen diverse strandjes. Wanneer de klant rust zoekt is het een prima plaats. Een huurauto is echter aan te raden gezien de wat geïsoleerde ligging. In Calas de Mallorca zijn wel diverse restaurants, bars en winkels.

Magaluf met Casino.

Als verrassing gaan we 's avonds naar het casino van Magaluf. Tijdens een heerlijk diner worden we vermaakt met zang en dans. Tijdens de pauze gaan de deuren van het casino open en kun je een gokje wagen. Na de pauze genieten we van een professionele en

wervelende show, compleet met stunts. Een heerlijke avond uit voor 7500 peseta. Een aanrader voor de klanten.

De volgende ochtend vertrekken wij alweer naar onze volgende bestemming: Ibiza. We doen dit via een binnenlandse vlucht met Iberia. Een prima vlucht van een 45 minuten.

Accommodaties Mallorca

Hotel Saint Michel **– Portals Nous

Eenvoudig All Inclusive hotel. Het ontbijt was goed maar het diner vonden wij niet geweldig. Erg vet en wat smakeloos. Tijdens ons verblijf waren er veel Engelse gezinnen. Er was wel veel animatie voor zowel de kinderen als de volwassenen. Een acco voor de low budget klant welke niet veel eisen stelt aan zijn accommodatie en eten. Alleen past een 2* hotel niet in de dure badplaats Portals Nous. De klanten welke ik dit hotel zou aanbevelen zou ik niet naar Portals Nous sturen en omgekeerd. Niet geschikt voor rolstoelers omdat je altijd trappen op moet om bij de ingang te komen.

Aparthotel Viva Golf *(*)– Alcudia**

EEN AANRADER! Aan het strand en dichtbij het centrum van Alcudia. Mooie lichte kamers, prachtige badkamer en voorzien van een kitchenette. Veel kamers hebben zeezicht, preferentie zo hoog mogelijk, i.v.m. de aanwezige palmbomen. Het grote zwembad en terras liggen tegen het strand. Er zijn voldoende ligbedden. Ook op het strand zijn ligbedden te huur voorzien van rieten parasol. Het terras is groot en sfeervol ingericht met rieten stoelen. Het eten wordt vers klaargemaakt aan het buiten gesitueerde buffet. Alles zag er keurig netjes en schoon uit. Prijs/kwaliteitsverhouding is prima.

Hotel Alcudiamar ***– Alcudia**

Voor HONEYMOONERS en anderen welke iets te vieren hebben of gewoon een TOP hotel zoeken, is dit de perfecte locatie. Gelegen op een landtong met aan alle zijden water. Mooie tuinen en een prachtig zwembad, zie foto op het voorblad van dit verslag.



Alles is in nautische stijl uitgevoerd, zo ook het sfeervolle restaurant. Alle gewone 2 pk's hebben zeezicht en een schaduw balkon. Alle kamers beschikken standaard over 2 badjassen om gebruik te kunnen maken van de sauna's en whirlpools (overdekt). Op aanvraag zijn er ook suites te reserveren. Deze hebben allemaal zeezicht, kitchenette, groot balkon, bubbelbad en separate douche.

Hotel President* – Alcudia**

Dit is een All Inclusive hotel, gelegen 4 kilometer buiten de stad op een heuveltje. Om op het strand te komen moet de weg worden overgestoken en een paadje afgedaald worden. De kamers hebben een oubollige uitstraling. Alles is ingericht met donkere meubels. Niet geschikt voor mensen welke slecht ter been zijn. Er zijn namelijk veel niveauverschillen. De beide zwembaden liggen ook op 2 niveau's boven elkaar. Wij gebruikten hier de lunch. De eetzaal is groot en ongezellig maar wel functioneel. Het eten was van een goede kwaliteit en voor een ieder wat wils.

Aparthotel Calas Park – Calas de Mallorca

Een gezins aparthotel, rustig gelegen aan het, lager gelegen, strand. Er is een voetpad vanuit het hotel naar het strand. Je hebt hier een mooi uitzicht over zee. Tijdens ons verblijf waren er veel kleine kinderen. Het aparthotel bestaat uit diverse blokken, welke achter elkaar

staan. Het eerste blok heeft zeezicht, de rest kijkt op het blok ervoor. Er is een mooie tuin met een stromend beekje dat langs het voetpad loopt naar beneden. Wel is er veel hoogteverschil zodat de klant goed ter been moet zijn. De vakantie kilootjes loop je er hier wel weer af. De kamers zijn eenvoudig ingericht. Men heeft de mogelijkheid om halfpension bij te boeken. Het ontbijt en diner worden dan gebruikt in de koele maar sfeerloze kelder. Een huurauto is hier aan te raden gezien de wat geïsoleerde ligging.

Tot zover Mallorca. We hebben een korte indruk opgedaan van dit groene eiland. Een ideale bestemming om met een huurauto te verkennen. De wegen en de bewegwijzering zijn goed. Wij hadden half mei ook al prachtig weer met een temperatuur van 30°. Dat dit niet standaard zo is zouden we ervaren op Ibiza....

Ibiza, 18 mei 2001.

We combineren op Ibiza het werk met het aangename door het bezoeken van diverse acco's te combineren met een eilandtour. Deze dag doorkruisen we het rustige noorden van het eiland. Het bergachtige noorden is begroeid met bossen en herbergt divers mooie baaien. Een verrassing in vergelijking met San Antonio aan de westkant en Ibiza stad aan de Oostkant van het eiland, waar het uitgaansleven de boventoon voert.



Cala Llonga.

Cala Llonga is gelegen aan ten noorden van Ibiza stad aan de oostkust. Het ligt in een heuvelachtig en dicht bebost gebied, direct aan een rustieke groene baai met beschut zandstrand. Het is een ideale bestemming voor gezinnen met kinderen omdat het strand zeer geleidelijk afloopt in zee en deze vrijwel geen stroming heeft. Ook ideaal voor mensen die rust zoeken of van wandelen houden. Het heeft een klein centrum met winkels, restaurants en supermarkten. Vanuit Cala Llonga zijn wandelingen en uitstapjes te maken naar Santa Eulalia, diverse baaien in de omgeving en de hippie markt van Es Cana. Een aanrader hier is het, door de Nederlandse Hanneke gerunde, appartementencomplex Club Montemar.

Santa Eulalia.

Santa Eulalia is een gezellige grote plaats. Het is er niet zo druk als in de bekende badplaatsen aan de zuidkant. Ook dit is een familiebadplaats. Wij bezochten het oude kerkje met bijbehorende begraafplaats, gelegen op een heuvel bij Santa Eulalia. Een heerlijke wandeling met wat klimwerk.

Finca´s.

Op het platteland in het noorden vind je nog veel oude huizen zonder enige sanitaire voorzieningen, de zogenaamde Finca´s. Een leuk verhaal is dat je bij deze Finca´s altijd cactussen zult aantreffen met daarbij een gat in de grond. Het gat in de grond diende als toilet en de cactus als vliegenverjager. Deze Finca´s worden nu veelal duur verkocht en daarna door de nieuwe eigenaar opgeknapt en voorzien van de eisen van deze tijd. Op Ibiza hebben veel V.I.P's zo'n Finca als vakantiehuis.

Cala San Vicente.

→

Via een zeer bochtige bergweggetje komen we bij Cala San Vicente. In de diepte zie je de prachtige baai liggen. Het is een rustige baai met een heerlijk zandstrand en een kleine boulevard met wat winkeltjes en restaurants. Een romantisch plekje. Helaas staan er wat vierkante appartementencomplexen gelijk achter de boulevard.



Cala Portinatx

Helemaal in het noorden ligt nog een mooie baai namelijk Cala Portinatx.. Een rustige plaats met diverse mooie strandjes en baaitjes. Leuk om een dagtochtje naar toe maken.. Je kunt de baai een heel eind rondlopen via het strand.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de mooiste baaien, maar er zijn er vele op Ibiza. Huur een auto, brommer of Motor en ga rustig toeren. Je zult versteld staan van wat je tegenkomt aan mooie natuur en verstopte baaitjes.

San Antonio.

Voor ons wordt het tijd om ons overnachtingadres op te zoeken in San Antonio. We verblijven in Stella Maris Country Club, wat ongeveer 4 kilometer van het centrum van San Antonio is gelegen.

Een aantal van de groep gaan nog het nachtleven van San Antonio verkennen. Veel terrasjes, veel drank en vooral doen waar je zin in hebt is het motto hier. In mei is het dan nog rustig vergeleken met het hoogseizoen wat half juni begint tot begin september. De diverse discotheken draaien dan op volle toeren en organiseren schuim, waterfestijnen enz. De meeste zijn geopend tot 07.00 uur 's ochtends.

San Antonio, 19 mei 2001.

Vanochtend bezoeken we diverse acco's en zien zo gelijk wat van de bekendste badplaatsen op Ibiza. San Antonio is een grote badplaats met veel winkels, bars, restaurants en discotheken, gelegen aan de zuidwest kant van Ibiza. Van half juni tot september is het hier heel druk met jongeren welke uit hun dak gaan in de discotheken. Een van de

bekendste disco's is Es Paradis. Er zijn hier veel Engelsen. Uiteraard beschikt het over diverse mooie stranden. Wanneer klanten rust zoeken moeten ze hier dus niet naar toe.

San Jose.

Ten zuidoosten van San Antonio ligt dit idyllische plaatsje. Leuke straatjes met antiekwinkeltjes, ateliers en dergelijke. Iets wat je niet zou verwachten op deze plek. Tevens heeft het een mooie kerk.

Playa d'en Bossa.

Gelegen net buiten Ibiza stad is dit de plaats met het mooiste en langste strand van Ibiza. Bora Bora Beach is het bekendste strand. Hier ligt de enige discotheek, Space, van het eiland welke overdag geopend is, namelijk vanaf 07.00 uur 's ochtends. Deze plaats, bestaand uit uitsluitend nieuwbouwcomplexen, ligt in de aanvliegeroute van Ibiza stad, zodat men hier wat geluidshinder van kan hebben. Het is vooral een badplaats welke bekend is bij de jongeren die 's avonds uitgaan in Ibiza stad. Er zijn veel winkels, restaurants en bars in Playa d' en Bossa. Tevens is er een waterpark en zijn er veel watersportmogelijkheden.

Talamanca,

Dit is eigenlijk een buitenwijk van Ibiza stad. Het ligt tegenover Ibiza stad aan de noordoostkant, aan de andere kant van de baai. Een rustige plaats welke wel beschikt over winkels, restaurants en een mooi strand. Een perfecte uitvalsbasis voor mensen die niet willen verblijven in de drukte van Ibiza stad maar wel er vlakbij willen zitten. Het hotel wat wij hier bezochten vonden wij zeker een aanrader, namelijk Hotel Playa Real.

Ibiza Stad.

Wat een aangename verrassing is deze oude stad. Ibiza stad is uitsluitend bekend om zijn uitgaansleven, maar het is een prachtige oude stad. Op de heuvel zie je van ver al de oude ommuurde stad liggen. Het is een behoorlijke klim maar zeer zeker de moeite waard. Smalle straatjes en steegjes, oude huisjes en leuke → balkonnetjes en als beloning een prachtig uitzicht op de haven en Ibiza stad. De beneden stad is ook prachtig met veel oude pandjes met versierde echte Spaanse balkonnetjes. Er zijn veel terrasjes in de stad en bij de haven. Helaas hebben wij deze niet uit kunnen proberen omdat het koud, nat en winderig was deze dag. Het weer is dus nog niet vast in deze tijd. Je kunt nog



een paar koude en natte dagen treffen, al was dit wel erg uitzonderlijk. Vanuit de haven van Ibiza stad vertrekken de ferries naar Mallorca, Barcelona en Formentera. Een leuke dagtocht is een bezoekje aan het rustige eiland Formentera. Het is een vrij vlak en groen eiland, perfect om te gaan fietsen. Je kunt in de haven van Formentera fietsen huren om zo een dagje fietsend Formentera te ontdekken.

Wanneer je met de auto naar Ibiza stad komt, is de haven ook de perfecte plaats om de auto te parkeren. Het is slechts een klein stukje lopen naar het centrum. Verder is natuurlijk het uitgaansleven hier de Top. Om 24.00 uur komt het hier pas echt op gang en lijken de smalle straatjes op de Kalverstraat midden op de dag, inmens druk. Je komt hier mensen tegen van allerlei pluimage, dus op een terrasje mensen kijken is een aangename bezigheid. Geschikt voor iedereen van alle leeftijden. Wanneer klanten midden in de stad willen verblijven zijn de appartementen Dolfin verde een prima optie.

Accommodaties Ibiza.

Stella Maris Country Club * – San Antonio.**

Onze verblijfplaats voor 2 nachten. Een groot complex, gelegen tegen een heuvel. In de mooie tuin staan diverse gebouwen waar zich de diverse appartementen bevinden. Wij verbleven in vierkante blokken waarin zich de nog niet gerenoveerde appartementen bevinden. Deze zijn nog donker ingericht maar hebben wel een mooi uitzicht op de baai van San Antonio. In de tuin staan ook ronde appartementengebouwen. Deze zijn al wel gerenoveerd en hebben een lichte inrichting en sommige een open haard, een terras maar geen zeezicht. Aan de andere kant van de receptie, eigenlijk wat buiten het complex, bevinden zich 3- en 4 kamer bungalows. Deze zijn geschikt voor maximaal 8 personen. Helaas heeft de Jong Intra deze niet in allotment. We kunnen het uiteraard proberen op aanvraag maar men vertelde dat ze in het hoogseizoen altijd vol zitten. Er zijn ook familiekamers met tussendeur. Er is veel animatie voor de kinderen, bij het zwembad. Het ideale is dat er meerdere zwembaden zijn voor de mensen welke rust willen. Verder zijn er tennisbanen, een fitnessruimte, mini golf, poolbiljarts en zelfs een kapper. Regelmatig is er een spreekuur van een arts op het complex. Kortom een perfecte bestemming voor een familievakantie. De afstand naar San Antonio is 4 kilometer, er is een bushalte voor de deur. Gezien de hoogteverschillen in het park is het NIET geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.

Appartementen Tampico ** – San Antonio.

Dit complex is rustig gelegen op 2 kilometer afstand van San Antonio. Ideaal voor klanten welke rustig willen slapen en toch ook willen genieten van het uitgaansleven van San Antonio. Er is een watertaxi naar San Antonio en ook een gewone busverbinding. In de omgeving zijn wel enkele winkels en supermarkten. Een vriendelijk geprijsde accommodatie. De inrichting is eenvoudig. De 1ka zijn donker ingericht. De 2ka zijn lichter ingericht. De meeste appartementen hebben zijzeezicht en zicht op de muur van het complex van de burens. Voor de deur ligt een klein strand. In het voorseizoen troffen wij hier voornamelijk wat oudere mensen aan, welke hier gedurende een langere tijd verbleven. Na begin juni wordt het complex voornamelijk bevolkt door jongeren. Er is 24 uur per dag bewaking via een videosysteem en een tweetal bewakers.

Appartementen Bora Bora Es Daus ** – Playa d'en Bossa.

Eenvoudige appartementen in het centrum van Playa d'en Bossa. De appartementen zijn ideaal voor jongeren welke van het strand willen genieten en het uitgaansleven van Ibiza stad. Het ligt in de aanvliegroute van de luchthaven, dicht bij het Bora Bora strand, het mooiste strand van Ibiza. Hier is de bekende discotheek Space gevestigd, welke overdag geopend is. Voor de echte diehards welke 24 uur willen feesten. Onder de appartementen bevindt zich een eenvoudig restaurant.

Appartementen Delfin Verde* – Ibiza Stad.**

Onverwacht netjes en ruim voor appartementen midden in de stad gelegen. De bovenste 2 verdiepingen hebben een balkon met zicht op de haven. Letterlijk om de hoek

→

is het uitgaansleven. Er is geen receptie en verdere faciliteiten. Je moet via een smal draaiend trappetje naar boven, dus iets minder als je net een glaasje teveel op hebt. Uiteraard ook niet geschikt voor klanten welke slecht ter been zijn. Ideaal voor de klanten welke midden in de stad willen zitten. Dit complex is helemaal door de Jong Intra ingekocht en één van de weinige met zo'n centrale ligging.



Hotel Playa Real * – Talamanca.**

AANRADER! Het complex is rustig gelegen aan het strand in Talamanca, tegenover de baai van Ibiza stad. Het is net gerenoveerd en voorzien van mooie kleuren en prachtige schilderijen. Het geheel doet meer aan dan de 3* classificatie die het heeft. Het heeft 4 persoonskamers waar een stapelbed in een nis de extra 2 slaappleatsen vormt. Deze 4 pk's hebben allemaal zeezicht. Tevens zijn er familiekamers met tussendeur aanwezig. Het zwembad ligt aan het strand. Er is een mooi, natuurstenen, terras wat sfeervol is ingericht met rieten stoelen. Hier kan ook de lunch worden gebruikt. Een heerlijk warm en koud buffet waarbij de warme gerechten vers worden bereid. De afstand naar Ibiza stad is ruim 2,5 kilometer. Er is een bushalte voor de deur. Prima geschikt voor families en mensen die de rust zoeken maar toch vlak bij Ibiza stad willen zitten.

Appartementen Club Montemar – Cala Llonga.

AANRADER VOOR FAMILIES EN KLANTEN WELKE WILLEN WANDELEN. Montemar ligt op een heuvel iets boven Cala Llonga, midden in het bos. Vanuit het complex loop je zo het bos in. Ver weg van de drukte in de plaatsen aan de andere kant van het eiland. De afstand naar het kleine centrum van Cala Llonga en het strand is 600 meter, via een hellende weg. Een leuke uitvalsbasis om het andere Ibiza te ontdekken zoals Cala San Vicente en Cala Portinatx. De hooggelegen appartementen liggen heel rustig, je hoort de vogels fluiten. Je moet er wel rekening mee houden dat je elke dag veel moet klimmen. Het complex is dus niet geschikt voor rolstoelers en mensen die slecht te been zijn. De lager gelegen appartementen zijn ideaal voor gezinnen, omdat deze dicht bij het zwembad liggen. Hier vindt elke dag kindersanimatie plaats. Er zijn zelfs enkele appartementen tegen het zwembad aan, maar hier heb je wel constant het lawaai van de kinderen in het zwembad. De eigenaresse is Hanneke, een aardige Nederlandse vrouw. Zij runt dit complex al ruim 17 jaar. Zij is heel bereidwillig en zal preferenties, indien mogelijk, zoveel mogelijk inwilligen. Met name de 2ka zijn zeer ruim en hebben een groot (schaduw) balkon. Er zijn 2 tennisbanen en een balspelveld.

Afsluiting.

's Avonds gaan we met zijn allen eten in een klein kroegje in Ibiza stad om de sfeer te proeven. Het is heel gezellig en later op de avond al lekker druk in de stad met flanerende mensen. In het hoogseizoen moet het een mierenhoop zijn en kom je allerlei soorten figuren tegen. Nog iets over het prijspeil: de prijs voor een drankje is vergelijkbaar met de prijs in Nederland en de prijs voor het eten ligt gelijk tot wat lager. Uiteraard zijn de prijzen in de discotheken veel hoger. Ook moet je vaak entree betalen, al kun je dit wel handig spelen door een leuke man op te zoeken, dan mag je er als dame vaak gratis in. Het wil ook wel helpen wanneer je er apart uitgedost uitziet....

Ibiza is heel geschikt om met een huurauto, motor of brommer te ontdekken. De afstanden zijn niet groot, de soms wat smalle wegen prima. In het noorden heb je behoorlijke kronkelweggetjes met mooie uitzichten. Ook is het prima geschikt om te wandelen, golven en paardrijden.

Helaas zit het er voor ons alweer op. We vertrekken de volgende ochtend op tijd naar Nederland, dit keer gelukkig wel met een rechtstreekse vlucht van Transavia naar Schiphol.