

# Studiereis Dubai, 22 - 27 mei 2002

## Dubai

Dubai is één van de zeven Verenigde Arabische Emiraten. De andere zijn: Abu Dhabi (de rijkste), Ajman, Fujairah, Ras-al-Khaimah, Sharja (alcohol vrij) en Umm-al-Quwain.

## Sfeer

Alles is luxe. Het is een Islamitisch land wat je duidelijk terugvindt in het straatbeeld. De vrouwen lopen nog geheel gesluierd. In het openbaar en in de hal en restaurants van de hotels wordt het op prijs gesteld wanneer de dames de schouders en knieën bedekken. Ook hele strakke kleding wordt niet op prijs gesteld. Overigens is de bevolking zeer vriendelijk, verdraagzaam en gastvrij. Andere Godsdiensten worden ook aanvaard. Zo zijn er ook Katholieke kerken.

De bevolking is een mix van Dubainezen en mensen afkomstig uit de hele wereld (veel Europa), welke werken in Dubai. Er wonen 1.000.000 mensen waarvan slechts 200.000 lokale bevolking zijn. De lokale bevolking werkt geen van allen, zij beheren alle huizen, olie- industrie enz. Er zijn geen koophuizen in Dubai, alles wordt verhuurd. Men is momenteel bezig met het aanleggen van een eiland in zee, in de vorm van een Palmboom (Palm Island). Omtrek 60 kilometer en bouwtijd totale project ca. 5 jaar. Hier komen de eerste 3000 koopvilla's, met prijzen vanaf 1.500.000,00 USD. Overigens zijn ze allemaal al verkocht (binnen 72 uur).

Omdat de olie binnen 15-20 jaar op is, richt Dubai zich steeds meer op het toerisme. Er worden volop hotels gebouwd, er zijn veel toeristische voorzieningen. Men beschikt over een aantal golfbanen, diverse jachthavens, veel watersportfaciliteiten en uiteraard prachtige witte stranden. Over het algemeen zijn de stranden zeer rustig.

Er is GEEN criminaliteit in Dubai. Rijden met alcohol op betekent 1 maand gevangenis! Rondom de bebouwing is het mooi groen met aangelegde grasvelden, bloemperken, fonteinen ed. Wanneer er geen gebouw staat is er gelijk woestijn.

Er is nog een oud Arabisch centrum, gelegen aan de "Creek". Deze "Creek" verdeelt Dubai in tweeën. Hier vestigden zich ooit de eerste bewoners. Deze geschiedenis is mooi uitgebeeld in het Dubai museum. Op de "Creek" kun je een tocht maken met een Arabische Dhow (platte houten boot) of gewoon oversteken.



's avonds kun je zelfs dineren op speciaal hiervoor bestemde schepen. Bij deze "creek" komen oud en nieuw samen. Aan de ene kant de oude wijk met de goud- en kruiden souk en in het verlengde hiervan het financiële district met de hoge, futuristische gebouwen. Let op, de kruiden souk is gesloten op vrijdag. De goud souk is wel geopend. Er zijn veel moderne, overdekte winkelcentra. Winkelen is hier niet goedkoop. Wel aantrekkelijk in prijs is het goud, allemaal 18 karaat.

Er is een uitgebreide groenten,- fruit en vismarkt, bij elkaar gelegen.

## Doelgroep

Klanten welke een luxe, zonzeker en aparte bestemming zoeken. Goed alternatief voor het Caribische gebied!

## Reden

Het serviceniveau ligt veel hoger dan bijv. in het Caribisch gebied. Vliegtijd slechts 6,5 uur en tijdsverschil zomers maar 2 uur en 's winters 3 uur. Bijna altijd zon, perfecte stranden en leuke

excursies te doen. Geen criminaliteit.

### **Uitgaanstip**

(restaurant, bar etc.)

- Visrestaurant bij Burj El Arab, te bereiken met onderzeeër.
- Dubai Creek Golf en Yacht Club. Hier kun je binnen in het restaurant of op het terras van de Yacht Club dineren met zicht op de Creek. Binnen is vooraf te reserveren. Tijdens het shoppingfestival is er vaak vuurwerk boven de Creek.
- Nachtclub/disco bij Royal Mirage.

Verder is het hier normaal als je gaat eten in een ander hotel.

### **Excursiemogelijkheden**

1. Woestijnsafari
2. Dubai City Tour
3. Abu Dhabi
4. Kamelen race
5. Dhow cruise Diner
6. Wild Wadi Water park
7. Dierentuin
8. Sportvissen
9. Hatta Safari
10. Golf, alle soorten van watersport en nog veel meer!



### **Absolute aanrader**

- Woestijnsafari, zeer spectaculair, ruig met als afsluiting BBQ in de woestijn bij zonsondergang. Tevens optreden van buikdanseres. Vervoer per, gesloten, 4wd.



- Dubai City Tour, inclusief bezoek aan moskee, Dubai museum, per ferry naar de goud- en kruiden souk. Tevens bezoek aan fruit,- groente- en vismarkt.
- Wild Wadi Waterpark voor de wat oudere kinderen.

### **Beste reisseizoen**

December- maart. Temperatuur is dan gemiddeld 25°. Regen valt er het hele jaar door bijna niet. Als hoogste temperatuur is in juli/augustus 56° gemeten. Tijdens ons bezoek was het 45° en 's avonds 30°. Het is een droge warmte waardoor het wel te doen is. Alle gebouwen zijn voorzien van airco. De zwembaden zijn voorzien van climat control. Deze worden hele jaar door op

dezelfde temperatuur gehouden, dus tijdens ons bezoek gekoeld. De zee was een warm bad en het zand op het strand zeer warm.

### **Algemene indruk**

Leuke bestemming met goede infrastructuur, veel excursiemogelijkheden, vriendelijke bevolking en hoog serviceniveau.

### **Bijzonderheden**

De vrijdag is de rustdag in Dubai en zijn de Spice souk en banken gesloten. Tijdens de Ramadan dient men er rekening mee te houden dat in de hotels een aantal restaurants gesloten zijn en de restaurants welke wel open zijn afgeschermd kunnen worden, zodat het personeel zich niet kan storen aan etende en drinkende mensen. Men kan na 19.00 uur wel alcohol verkrijgen. Wij maakten de verjaardag mee van de profeet Mohammed (24 mei). Tijdens zijn verjaardag wordt er van 18.00 tot de volgende dag 18.00 uur geen alcohol geschonken in de openbare ruimten. Zelfs de flessen wijn werden uit het zicht gehaald. Op de kamer is wel alcohol te krijgen.

### **Vervoer**

Er wordt rechts gereden. Er zijn zeer goede wegen welke goed bewegwijzerd zijn (Engelstalig). Er loopt een highway van Oman naar Abu Dhabi over een afstand van 160 km. Men kan hier heel goed zelf rijden. De auto's zijn prima en de benzine kost bijna niets. Voor woestijntochten is een 4wd noodzakelijk. Aan te raden is echter om dit onder begeleiding te doen! Er zijn diverse autoverhuurbedrijven. Bij hen is het mogelijk een tijdelijk rijbewijs te verkrijgen. Je rijdt makkelijk van de ene naar de andere Emiraat. Er zijn geen grensposten.

### **Luchthaven**

Er is een moderne luchthaven met veel winkels, restaurants enz. De afstanden zijn behoorlijk. Voor klanten welke slecht ter been zijn is het noodzakelijk een minicar of rolstoel te regelen.

### **Valuta**

Dirham, verdeeld in 100 fils. 1 Dirham was tijdens ons bezoek ca fl. 0,64 oftewel 0,29 Euro.

### **Netspanning/stekker**

220 volt. Engels systeem, dus wereldstekker noodzakelijk.

### **Tijdsverschil**

Zomers 2 uur en 's winters 3 uur.

### **Vluchtduur**

6,5 uur, rechtstreeks met KLM.

### **Advies voor vertrek**

Neem voor 's avonds, verblijf buiten de deur en restaurants schouderbedekkende en kniebedekkende kleding mee. Ook hele strakke kleding is af te raden.

Wanneer u uit eten wilt gaan, is nette kleding (colbert en das) gewenst. Houdt er rekening mee dat u door de warmte vaker van kleding wisselt. Linnen of katoenen kleding is het meest comfortabel. Voor de winterperiode is het raadzaam voor de avond een vest of jas mee te nemen. Wanneer u in de winter een woestijnsafari gaat maken reken dan op koude avonden in de woestijn.

Probeer u in te leven in de Islamitische cultuur.

Wanneer u goud wilt kopen, kijk dan eerst in Nederland wat ongeveer de prijs is. Houdt er hierbij rekening mee dat het goud in Nederland meestal 14 karaats is en in Dubai 18 karaats. Neem zonnebrand met een hoge beschermingsfactor mee.

### **Sharja, 3e Emiraat qua grootte**

#### **Sfeer**

Ook hier alles luxe, maar het is hier wat goedkoper. Veel mensen welke in Dubai werken, wonen in Sharja omdat het de helft goedkoper is. De enige file die wij hier gezien hebben was 's ochtends van Sharja naar Dubai van forensen die werken in Dubai.

Dit is het enige emiraat waar geen alcohol te verkrijgen is!!

Wij passeerden dit emiraat op weg naar het volgende emiraat Ajman. Wij zagen langs de snelweg een leuk oud winkelcentrum in de open lucht wat echt Arabisch aandoet. Het heeft een kilometers

lange Corniche (boulevard) met palmbomen, mooi aangelegd. Hier zijn geen winkels langsheen, maar kun je wel eindeloos wandelen. Overigens was hier niemand te zien, dus zeer rustig. Tevens ligt langs de weg een mooie moskee met ook hier de boulevard en veel kunstmatig aangelegde waterpartijen. Zag er prachtig uit. De "Blauwe Souk" is hier een bekend winkelcentrum waar je het goedkoopste kunt shoppen.

### **Doelgroep**

Klanten welke iets goedkoper willen verblijven. In Sharja worden geen hotels aangeboden maar wel in het ernaast gelegen Emiraat Ajman (Kempinski Hotel). Rustzoeker.

### **Reden**

Lager prijsniveau. Het hotel in Ajman ligt in een zeer rustige omgeving.

### **Excursiemogelijkheden**

Dezelfde mogelijkheden als Dubai.

### **Beste reisseizoen**

Zelfde als Dubai.

### **Algemene indruk**

Wat Arabischer centrum en drukker bevolkt. Stranden zeer rustig.



### **Bijzonderheden**

Prachtige stranden met palmbomen.

### **(Openbaar)Vervoer**

Zelfde als Dubai.

### **Luchthaven**

De luchthaven van Dubai is ongeveer 30 minuten rijden. Sharja bezit zelf ook een luchthaven.

### **Valuta**

Zelfde als Dubai.

### **Netspanning/Stekker**

Zelfde als Dubai.

### **Tijdsverschil**

Zelfde als Dubai.

### **Vluchtduur**

6,5 uur.



### **Advies voor vertrek**

Gelijk aan Dubai. Men is hier strenger Islamitisch. Er mag geen alcohol gebruikt worden en dus ook niet in de auto vervoerd worden!